



## Is de islam een gewelddadige religie?

Tegenwoordig zijn er mensen, vooral degenen die een glatte tong hebben, die allerlei ongegronde uitspraken doen over de islam, terwijl de islam nog een terra incognita is voor deze mensen. Soms hoor je deze figuren zulke uitingen doen over de islam waardoor je genoodzaakt bent om te zeggen: “Wat heb je ingenomen in godsnaam!?” Hij weet totaal niet waar hij over spreekt. Bovendien is hij ongeremd. Welk gedeelte van zijn uitspraak moet je een blunder noemen? Bij welk onderdeel moet je beginnen met corrigeren? Het zijn er zoveel! Hetzelfde geldt voor de simplistische uitspraak: “Islam is gewelddadig!” Deze benadering is typerend voor de middeleeuwen. Het duistere tijdperk van Europa, vol met dogma’s en taboes. Deze oppervlakkige benadering tot de islam moet Europa niet representeren. Dat is het geval ook niet gelukkig, ondanks de zwarte propaganda van de media.<sup>1</sup> We hebben in Europa, in het bijzonder in Nederland, genoeg intellectuelen, schrijvers, wetenschappers, leraren en staatsmannen die weten dat geweld geen wezenlijk onderdeel is van de islam, maar het bijproduct is van een scala aan sociaalpolitieke en economische condities en de omgevingsfactoren. Dit geldt overigens ook voor de andere geloven, zoals het christendom. Daarom zei de Britse schrijfster Karen Armstrong: “There is nothing in the Islam that is more violent than Christianity... Terrorism has nothing to do with Muhammad, any more than the Crusades had anything to do with Jesus.”<sup>2</sup> Ze behandelt in haar boek *Fields of Blood. Religion and the History of Violence* de historische relatie tussen geweld en religie. Ze toont onder meer aan dat religie niet de oorzaak is van geweld en oorlog, zoals bepaalde mensen beweren. De twee catastrofale Wereldoorlogen in de afgelopen eeuw werden ook niet gevoerd in de naam van God! Paus Franciscus sprak zich in 2016 ook uit tegen het demoniseren van de islam. Hij zei: “In elke godsdienst zijn er kleine groepen fundamentalisten. Wij katholieken hebben ze ook. Dus het is onjuist en oneerlijk om islam te koppelen aan geweld.”<sup>3</sup>

Mensen die de islam verklaren tot intolerant en agressief, zijn degenen die door de bomen het bos niet meer zien. Ze zijn verdronken geraakt in de uitzendingen van de media waarbij

---

<sup>1</sup> Hierover is het volgende boek van professor Edward Said een echte aanrader: *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How we See the Rest of the World*.

<sup>2</sup> <https://www.nieuwwij.nl/english/karen-armstrong-nothing-islam-violent-christianity/>

<sup>3</sup> <https://www.reuters.com/article/us-pope-islam-idUSKCN10B0YO>

<https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/artikel/480481/paus-islam-gelijkstellen-aan-geweld-oneerlijk>



afzonderlijke gevallen uit de context zijn getrokken conform een politiek gemotiveerd proces. Als we terugkeren tot de bronnen van de islam, dan komt de realiteit weer boven water. Jihad is oorspronkelijk het verdedigingsmechanisme van de islam tegen de militaire aanvallen van buitenaf. Het belangrijkste motief voor jihad is de verdediging van het eigen territorium.<sup>4</sup> Dit hoeft niet te betekenen dat je niet expandeert, want soms geldt het principe dat de aanval de beste verdediging is. Als de nationale veiligheid van Nederland in gevaar komt, dan worden er toch ook militairen ingeschakeld? Of worden er rozen uitgedeeld? Jihad is een militaire activiteit die louter uitgevoerd mag worden door de staat zelf als daar behoefte aan is. Dit heeft niets te maken met terrorisme, anarchie, chaos, burgeroorlog, etc. Het is juist om dit soort wanorde tegen te gaan. Jihad wordt pas legitiem onder bepaalde voorwaarden welke op heden afwezig zijn. Dit hebben we uitvoerig behandeld in een ander artikel van ons.<sup>5</sup>

Hoe zit het dan met de verspreiding van de islam? De islam verspreidde voornamelijk door handel en economische activiteiten. Moslims reisden naar andere gebieden en kwamen in aanraking met diverse volken en beschavingen. Niet-moslims die gefascineerd raakten door het nobele gedrag van de moslims bekeerden zich tot de islam. Er waren uiteraard ook militaire activiteiten, maar deze werden voornamelijk gevoerd tegen de rivaliserende militairen van die tijd, zoals het Romeinse Rijk en het Perzische Rijk. De historici stellen ook dat de succesvolle verspreiding van de islam in korte tijd van Spanje tot en met India, ondanks het kleine aantal van moslimsoldaten, onder andere te maken had met de steun van de inheemse volken. Een voorbeeld hiervan is dat het moslimleger in Noord-Afrika en Spanje werd gesteund door de lokale christenen, omdat ze het zat waren van de tirannie van christelijke vorsten. Hetzelfde geldt voor de Joden en christenen in Istanbul toen het werd veroverd door de moslims onder leiding van Sultan Mehmed II. Tijdens de belegering van Istanbul door de Ottomanen was de slogan van deze Joden en christenen: “We zien liever de tulband van de moslims dan de hoed van de Latijnen.”

---

<sup>4</sup> Professor Ramadan al-Buti, *Jihad in Islam*, p. 144.

<sup>5</sup> Voor meer diepgang over jihad en de terreurbewegingen verwijs ik je naar ons artikel “Destructie van de ranzige vuilnisproductie tegen de profeet van de moslimnatie – DEEL V.”



De bewering dat de islam intolerant en agressief is tegen niet-moslims staat haaks op de Koran. In de Koran staat wat neerkomt op:

*Misschien dat God tussen jullie en hen die jullie als vijand beschouwen genegenheid zal brengen; God is vrijmachtig en God is vergevend en barmhartig. God verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig behandelen. God bemint hen die rechtvaardig handelen. Maar God verbiedt dat jullie hun die wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben, die jullie uit jullie huizen verdreven en die bij jullie verdrijving geholpen hebben, bijstand verlenen. En zij die hun bijstand verlenen, zij zijn de onrechtplegers.<sup>6</sup>*

De bovenstaande verzen werden geopenbaard naar aanleiding van een vraag van 'Asma bint Abi bakr, de schoonzus van de geliefde profeet ﷺ. Ze vroeg namelijk aan de profeet ﷺ hoe ze haar ongelovige moeder moest bejegenen.<sup>7</sup> De gezaghebbende Koranexegeet Mahmud al-Alusi schrijft in zijn meesterwerk dat deze verzen als duidelijke richtlijnen dienen voor de moslims bij hun omgang met niet-moslims.<sup>8</sup> Moslims dienen dus goed en vriendelijk om te gaan met niet-moslims. Hiervan zijn vijandige niet-moslims uitgezonderd. Hoe moeten zij dan bejegend worden? Dit wordt toegelicht in een ander Koranvers dat neerkomt op:

*Hij heeft tot jullie in het boek neergezonden dat jullie, wanneer jullie horen dat men aan Gods tekenen geen geloof hecht of ermee de spot drijft, niet bij hen gaat zitten totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zijn jullie gelijk aan hen. God brengt de huichelaars en de ongelovigen bijeen in de hel allen.<sup>9</sup>*

Zo zijn er meerdere verzen die hetzelfde bevel geven. Als een niet-moslim vijandige uitingen doet over de islam, dan dienen we die plek te verlaten totdat het gespreksonderwerp verandert. Zodra men over iets anders spreekt, dan mogen we weer met zulke mensen zitten.

Als dit geen tolerantie is, wat betekent tolerantie dan?

---

<sup>6</sup> Koran, 60:7-9. Vertaling Leemhuis.

<sup>7</sup> Overgeleverd in *al-jāmi' al-ṣaḥīḥ* van de prominente hadithgeleerde Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari.

<sup>8</sup> Zie *Ruh al-Ma'ani* in de uitleg van de genoemde verzen.

<sup>9</sup> Koran, 4:140. Vertaling Leemhuis.



De geliefde profeet ﷺ heeft gezegd dat wie een niet-moslim vermoordt, de geur van het paradijs niet zal ruiken, terwijl deze te ruiken is van veertigjarige reisafstand.<sup>10</sup> Wij dienen als moslims de profeten als voorbeeld te nemen. De Koran staat vol met voorbeelden uit het leven van de profeten; Hoe verdraagzaam en tolerant ze waren tegenover hun koppige en kwaadaardige volk. Sterker nog, onze geliefde profeet ﷺ werd gestenigd door zijn eigen volk, maar hij ﷺ smeekte Allah ﷻ om hen te vergeven, terwijl er bloed stroomde over zijn wangen.<sup>11</sup> Het ideale maatschappijmodel in de geschiedenis is dat van islamitisch Andalusië, huidig Spanje. De moslims waren aan de macht, maar ze leefden met niet-moslims in vrede en veiligheid. Het islamitisch Spanje kan gekenmerkt worden met pluralisme, religieuze vrijheid, vreedzaamheid, rechtvaardigheid, etc. Hetzelfde geldt voor de Joodse en christelijke gemeenschappen in de Ottomaanse territoria. De islam geeft iedereen een (religieuze) vrijheid. In de Koran staat wat neerkomt op: “En zeg: ‘De waarheid komt van jouw Heer vandaan.’ Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn.”<sup>12</sup> In een ander vers staat wat neerkomt op: “In de godsdienst is geen dwang.”<sup>13</sup>

Bepaalde Koranverzen waaruit men onterecht aanmoediging tot agressie concludeert, hebben betrekking op specifieke gebeurtenissen in de tijd van de profeet ﷺ waarbij het gaat om militair diplomatieke gevallen die niet als leidraad of instructie dienen voor individuen. Om deze verzen uit de context te halen en vervolgens als propagandamateriaal te gebruiken, is niet alleen een wetenschapsfraude, maar ook een groot verraad aan de mensheid! Een andere fout die men maakt, is de praktijken van de moslims ten onrechte toeschrijven aan de islam. Alsof alle moslims precies leven volgens de islamitische wetgeving. Als er moslims zijn in de wereld die geweld plegen of terreur bedrijven, dan mogen we dat niet verwijten aan de islam. Net zoals het niet eerlijk is als de moslims het christendom en de christelijke wereld zouden beschuldigen door het bloedbad in Nieuw-Zeeland gepleegd door de terrorist Brenton Tarrant of door de aanslagen in Noorwegen van de terrorist Anders Behring Breivik.

Eerlijk duurt het langst!

---

<sup>10</sup> Overgeleverd in *al-jāmi' al-ṣaḥīḥ* van de prominente hadithgeleerde Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhari.

<sup>11</sup> Zie hiervoor de biografie van de geliefde profeet toen hij naar Ta'if ging om protectie te zoeken.

<sup>12</sup> Koran, 18:29. Vertaling Leemhuis.

<sup>13</sup> Koran, 2:256. Vertaling Leemhuis.