



MIJN OUWE PIANO

mijn ouwe piano

< © Ronald Heiloo, 14 augustus 2019 >

*m'n vader was zijn stropdas
en m'n moeder wist haar plaats
maar er was een ouwe piano
en die deed iets met mijn hoofd
voortvluchtig met de wind
weerklonken de gezangen
van liefde, angst en troost*

*ik bewonderde de nonnen
om hoe zij leefden van 't geloof
maar ik was te jong en wispelturig
om mij te voegen naar dat lot
en voortvluchtig met de wind
verdween het woord van god
voor eeuwig in het luchtruim*

*want opeens was daar een wonder
dat transparant en wereldwijd
van ieder mens van binnenuit
de macht ontvreemden moest*

*maar ik pas niet in een mal, en ik ben geen hologram
bovendien heb ik geheimen en dat vind ik interessant
nee ik pas niet in een mal, en ik ben geen hologram
en dat wou ik graag zo houden tot ik doodga, ben ik bang*

*de melkboer hield van vrouwen
de meester van een slok
maar er was een ouwe piano
en die deed iets met mijn hoofd
voortvluchtig met de wind
weerklonken de gezangen
van liefde, angst en troost*

*ik bewonderde de nonnen
om hoe zij leefden van 't geloof
maar ik was te jong en wispelturig
om mij te schikken naar dat lot
en voortvluchtig met de wind
verdween het woord van god
voor eeuwig in het luchtruim*