

vrijdag 6 november

Wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.

Lukas 16 vers 15

Een farao in het oude Egypte zorgde voor een indrukwekkend graf voor zichzelf. De piramiden zijn wereldberoemd. Hij gaf een beeldhouwer de opdracht om er een hoge spits op te maken. In deze grafnaald moest de naam van de farao gebeiteld worden. De man graveerde er echter zijn eigen naam in. Daarna deed hij er een dikke laag vernis overheen. Daarin bracht hij de naam van de farao aan. De vakman wist dat de regen en wind in de loop van de jaren de naam van de farao zouden wegschuren en dat dan de zijne erop zou prijken.

De hoogmoed is het laatste kwaad in de mens dat sterft, heeft iemand terecht gezegd. Waarom vinden wij onszelf toch zo belangrijk?

We mogen een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus. Hij is werkelijk de belangrijkste Persoon. Hij staat 'eenzaam op grote hoogte'. Maar Hij heeft Zichzelf vernederd. Hij is zo diep afgedaald dat Hij ten slotte Zichzelf in de dood heeft gegeven. Hij stierf als iemand die uitgestoten was, voor wie op de aarde geen plek was.

Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen verleend!